

BERGHOEKPAD 9 KM

Houd je van rust, een heuvelachtig parcours en pittoreske binnenwegen, dan is het Berghoekpad de uitgelezen kans! Dit wandelpad van 9 km leidt je van het sportcentrum naar Pittem Berg en terug. Laat je ogen strelen door mooie wandeldreven en waardevolle landschappen.

We starten in de Egemstraat aan de sporthal van Pittem. We volgen de Egemstraat tot aan de Kokerstraat die we links inwandelen. Aan het einde van de Kokerstraat, links, bevinden zich de Plaatsmolen en het oude kruis Goethals.

1) DE PLAATSMOLEN

De Plaatsmolen, die eigendom is van de gemeente Pittem, werd ingevolgd het ministerieel besluit van 6 februari 1985 beschermd als monument. De huidige

stenen molen werd in 1910 opgetrokken en in 1949 buiten gebruik gesteld. Hij was de laatste van de Pittemse werkende windmolens. De molen zal tijdens de komende jaren gerestaureerd worden zodat hij terug maalvaardig wordt.

2) OUDE KRUIS GOETHALS

Reeds in 1855 bevond dit kruis zich op deze plaats.

Langs het nummer één van de Oostwijk nemen we de Wielewaalstraat. Een paar honderd meter verder volgen we deze straat naar rechts en laten zo het 'Goed Ter Ooigem' links liggen. Deze hoeve - langs de vroegere Ooigemstraat - wordt een eerste maal vermeld in 1678 als "behuysde ende bewalde hofstede". Dit leengoed was een achterleen van Claerhout. Bezitter was ondermeer Jan de la Kethulle (1361-1433), "secretaris myns gheduchts heerden van Borgognen". Wij blijven de Wielewaalstraat (vroeger Tieltse Binnenweg) volgen en in één van de volgende bochten komen we aan een oude boerderij. Op deze hoeve woonden de voorouders van Guido Gezelle en

Stijn Streuvels. De overgrootmoeder van Gezelle (Danneels) werd op deze hoeve geboren. Tot het begin van de jaren '60, toen Jozef Vercoutere de hofstede verliet, was het één en dezelfde familie die de boerderij bewoonde. Jan Danneels was de eerste bewoner van deze familie-reeks (begin 18de eeuw).

Enkele honderden meter verder nemen we rechts. We komen voorbij de Zwartegatbeek die omgeven is door knotwilgen en belanden zo in de Puttensdreef. Na een tweehonderd meter zien we rechts langs deze straat de hoeve "Ter Deven of Cappals", waarvan reeds een eerste spoor werd ontdekt in 1514. We wandelen links in de Puttensdreef - jammer genoeg een "dreef" zonder bomen - tot aan de grens met Tielt. Hier hebben we enig zicht op het bos van Ronceval. In het bos bouwde de familie Mulle de Terschueren een kasteel rond 1885.

3) KASTEEL VAN RONCEVAL

Bij de grens met Tielt bevindt zich het kasteel "Ronceval" (einde 19e eeuw), met park en vijver. Jammer genoeg is dit

domein niet toegankelijk voor het publiek. Het kasteel is echter wel degelijk op Pittems grondgebied gebouwd.

Opgelet. De Tieltstraat moeten we oversteken. Deze drukke driebaansweg is gevaarlijk, wees voorzichtig!

Verder nemen we het wandelpad en komen we in de Bergstraat. We wandelen tot op de "top" van de "Berg", 42 m boven de zeespiegel. Om de recreatieve wandelaars extra te verwennen, heeft het gemeentebestuur van Pittem gezorgd voor een picknickplaats op de top van de berg. Genieten is de boodschap!

4) PITTEM BERG

Hier stond tot 1814 de "villakapel". Deze kapel stond op de top van de berg. Ze werd gebouwd in de eerste helft van de achttiende eeuw door de Spaanse edelman Jan Baptist de Villa de Castillo, heer van Vlienderbeke, of door zijn zoon Louis Charles de Villa, die op de Suickmote woonde. Hier hebben we bij helder weer een enig zicht op de streek en ontwaren we aldus heel wat torens van naburige gemeenten en parochies.



Nu wandelen we bergafwaarts recht op het goed "Ter Vlienderbeke" met oudste vermelding ongeveer 1400. Heer van Vlienderbeke was de reeds vermelde Jan Baptist de Villa. Hij was kapitein van het Spaanse leger en woonde in 1683 op het 'Goed ter Vlienderbeke'. Vlienderbeke was ook leen en heerlijkheid (1362) en was achterleen van Claerhout. Intussen zijn we aan de Vijfstraat gekomen, die we even rechts bewandelen en dan onmiddellijk verlaten. Zo stappen we richting het 'Goed Ter Gracht'. De naam van deze straat was eertijds de 'Gentsemeersweg'. We wandelen rechtdoor tot aan een oud kapelletje.

5) KAPEL

Een legende vertelt dat de pest in 'oude tijden' Pittem naderde. Toen hier dit kapelletje inderhaast werd opgetrokken, hield ook hier de gevreesde ziekte halt.

Langs het nauwe paadje wandelen we in de Muizebeke-weg over het brugje van de Muizebeek, richting dorpskom. Verder volgen we de Fonteinestraat en keren via het Park Broeders Maristen terug langs de Eikeldreef.

6) PARK BROEDERS MARISTEN

Dit park werd in het voorjaar 2002 heraangelegd door de gemeentelijke diensten. Deze groene oase midden in het centrum van de gemeente straalt rust uit. Het educatief park Broeders Maristen kadert in het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan.

Op het einde van de Eikeldreef draaien we linksom en eindigen we terug aan de sporthal van Pittem.



ALGEMENE INFO

Het Berghoekpad is een permanent bewegwijzerde wandelroute.

Startplaats: gemeentelijke sporthal Pittem, Egemstraat 47, 8740 Pittem

Parking: ja

Drankgelegenheden: ja

Picknickplaats (met teconite op de kaart aangeduid): Bergstraat; prachtig zicht van op de top van Pittem Berg

Gedragregels:

- Blijf op de bewegwijzerde wegen.
- Respecteer de natuur en omgeving: laat geen afval achter, breng geen beschadigingen aan, wees niet luidruchtig.
- Wees sportief en geef voorrang aan andere recreanten.

Voor meer informatie of voor eventuele problemen (vb. verdwenen signalisatie) gelieve de gemeentelijke sportdienst van Pittem te contacteren. (051 46 03 80 of sportdienst@pittem.be)

Het gemeentebestuur en de gemeentelijke sportdienst wensen je veel wandelgenot!

BERGHOEKPAD 9 KM

